



**Protestantse Gemeente
Schermer**

Kerstmorgen 2021



De geboorte van Jezus Christus

voorganger
liturg
zang en begeleiding
uitzending via

ds. Marius Braamse
Mieneke Kostelijk
een zanggroepje o.l.u. Agnes Kauffman
kerkdienstgemist - zoeken op 'Schermer'

Vooraf aan de dienst luisteren we naar
Lied 477 **Komt allen tezamen**

Woord van welkom

Lucas 2: 1 – 7

Lied 446 **Zijt Gij waarop de wereld wacht**

tekst Muus Jacobse, muziek Willem Vogel

- 1 Zijt Gij waarop de wereld wacht
 of wachten wij een ander?
 Zult Gij, een zwakke zonder macht,
 als koning heersen in Gods kracht,
 ons leiden tot elkander?
- 2 *'Ik geef aan blinden het gezicht
 en oren aan de doven.
 Zalig die, door Mij opgericht,
 ziende mag lopen in het licht
 en horende geloven.'*
- 3 Zijt Gij van wie gesproken is
 in de voorbije tijden?
 Hoe maakt Gij onze ziel gewis,
 dat God door de geschiedenis
 voor U de weg bereidde?
- 4 *'Kom, die van hopen moede zijt,
 die arm zijt van verlangen!
 Kom tot het oordeel dat bevrijdt
 en 't heil, dat eeuwig u verblijdt,
 zult gij om niet ontvangen!'*
- 5 Kom Heer, op wie de wereld wacht,
 wij wachten op geen ander.
 O kom, een zwakke zonder macht,
 als koning heersen in Gods kracht
 en leid ons tot elkander.

Groet

Gebed

Lucas 2: 8 – 14

Loflied 484 Go tell it on the mountain

tekst en melodie Negro Spiritual

refr Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

- 1 While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light. + refrein
- 2 The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour's birth! + refrein
- 3 Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn. + refrein

Lucas 2: 15 - 20

Lied Joy to the world

tekst Isaac Watts, muziek Georg Friedrich Händel

- 1 Joy to the world! The Lord is come
Let earth receive her King!
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing.

ueroelg zie ommezijde

- 2 Joy to the world! The Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods
Rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy.
- 3 He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
And glories of His righteousness
And wonders of His love.
- 4 Joy to the world then we sing
Let the earth receive her King!
Joy to the world then we sing
Let the angel voices ring.

Het geboorteverhaal van Lucas

een vertelling van Nico ter Linden

Lied 473 Er is een roos ontloken

tekstbewerking Jan Wit, melodie Michael Praetorius

- 1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
- 2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.
- 3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Mededelingen & meeleven

Dank en bidden
afgesloten met een gezongen
Lied 1006 Onze Vader

tekst Gerard van Midden, melodie Gerard van Amstel

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Afsluitende woorden

Lied 487 **Eer zij God in onze dagen**

tekst Willem Barnard, melodie Frans volkslied

- 1 Eer zij God in onze dagen,
 eer zij God in deze tijd.
 Mensen van het welbehagen,
 roept op aarde vrede uit.
 Gloria in excelsis Deo.
 Gloria in excelsis Deo.

- 2 Eer zij God die onze Vader
 en die onze koning is.
 Eer zij God die op de aarde
 naar ons toe gekomen is.
 Gloria in excelsis Deo.
 Gloria in excelsis Deo.

- 3 Lam van God, Gij hebt gedragen
 alle schuld tot elke prijs,
 geef in onze levensdagen
 peis en vreê, kyrieleis.
 Gloria in excelsis Deo.
 Gloria in excelsis Deo.

Zegen

Muziek een fantasie op **Midden in de Winternacht**

Gezegende kerst toegewenst!



De volgende dienst is op vrijdag 31 december, 15:30 uur, een vesper op oudejaarsdag. De dienst wordt digitaal uitgezonden.

De eerste dienst in 2022 is op 2 januari, om 10:00 uur.

Ook deze dienst wordt digitaal uitgezonden.

Na de dienst wensen we elkaar op digitale manier het allerbeste voor 2022!

afbeelding achterzijde:

Pieter Bruegel de Oude ca. 1520 – 1569

Aanbidding der wijzen

olieverf op doek (112 x 84 cm) – 1564

Museum The National Gallery, Londen

