



**Protestantse Gemeente  
Schermer**

**De liefde zal blijven**

Laatste zondag  
van het kerkelijk jaar

21 november 2021

Herdenken van  
onze overledenen



werkgroep eredienst	Loes Fritzsche, Ineke Kluft, Martina Rus en Henny Smit
voorganger	ds. Marius Braamse
liturg	Piet de Wilde
ambtsdrager van dienst	Jan Vlaming
orgel	Henk van der Meiden
piano	Mary Koer
cantorij o.l.v.	Agnes Kauffman
opname	Johan Roselaar
koster	Rob van Splunter
uitzending	kerkdienstgemist.nl - zoek op 'Stompetoren'

## ORGELSPEL

### WELKOM door liturg

*we gaan staan*

### OPENINGSLIED 647: 1, 3, 4 | Voor mensen die naamloos

*tekst Henk Jongerius, melodie Jan Raas*

- 1 **Voor mensen die naamloos,  
kwetsbaar en weerloos  
door het leven gaan,  
ontwaakt hier nieuw leven,  
wordt kracht gegeven:  
wij krijgen een naam.**
- 3 **Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend  
door het leven gaan,  
weerklinken hier woorden,  
God wil ons horen:  
wij worden verstaan.**
- 4 **Voor mensen die hopen,  
wankel gelovend  
door het leven gaan,  
herstelt God uit duister  
Adam in luister:  
wij dragen zijn naam.**

## MOMENT VAN STILTE

### GEBED EN GROET

*we gaan zitten*

#### **KYRIE LIED 295 | Wees hier aanwezig**

*tekst Huub Oosterhuis, melodie Tom Löwenthal  
voorzang door liturg, refreinregel door cantorij*

- l: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
- c: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
- l: Woord ons gegeven, God in ons midden,  
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.  
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
- c: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
- l: Dat wij niet leven, gevangen in leegte.  
Dat wij niet vallen terug in het stof.  
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
- c: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
- l: Dat wij uw horen, dat wij U leven.  
Mensen voor mensen, alles voor allen.  
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
- c: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
- l: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
- c: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

# INLEIDING

## WE NOEMEN DE NAMEN VAN ONZE OVERLEDENEN

### CANTORIJ | Lied van het lijf geschreven

*tekst Pete Pronk, melodie Jon Stainer en Fred Tuinder, bewerking Tom Koer*

- 1 Zijn er vingers die mij wijzen,  
wegen die begaanbaar zijn?  
Plekjes waar je kunt gaan schuilen,  
mensen die betrouwbaar zijn?  
Zijn er ogen die mij horen  
en mijn wanhoopskreet verstaan?  
Die door luist'ren doen geloven  
dat ik ooit weer op kan staan?
- 2 Zijn er ogen die mij zeggen  
dat jij van mij houdt, misschien?  
Lichtjes die ik kan vertrouwen,  
mij soms zelfs tot God doen zien?  
Zijn er schouders die mij steunen  
als de pijn van binnen vreet?  
Als ik vecht om niet te breken,  
als ik mij geen raad meer weet?
- 3 Zijn er lippen die mij duiden,  
laten proeven van eentaal?  
Grote woorden die doen leven,  
daden uit een oud verhaal?  
Zijn er handen die mij leren  
om met andermens te delen?  
Om te geven in mijn leven,  
zo met hen voor God te spelen?
- 4 Zijn er voeten die mij dragen,  
die mij schragen door de nacht?  
Mij doen dansen in de morgen,  
waar de nieuwe mens mij wacht?

## ONTSTEKEN VAN HET LICHT

Ieder die dat wil heeft nu de gelegenheid om een lichtje aan te steken.

*ondertussen zingt de cantorij:*

## CANTORIJ | Als alles duister is

*lied 598; tekst uit Taizé, melodie Jacques Berhier*

- c: Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft...

## BIDDEN | Onze Vader

## LIED 199 | Koester de namen

*tekst Sytze de Vries, melodie Willem Vogel*

- c: Koester de namen die wij hier gedenken,  
dat zij geborgen zijn in uw genade,  
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.



- c: Laat de zon van uw aan-ge-zicht o - ver ons op - gaan,



ze - gen ons al - len met het licht van uw o - gen.

- c: Zie met ontferming naar onze aarde,  
houd in uw hoede wie haar bewonen.  
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
- c: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,  
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

## GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN

### LEZING | 1 Korintiërs 13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –  
had ik de liefde niet,  
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,  
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen –  
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,  
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn –  
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid.

De liefde kent geen afgunst,  
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,

ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,

ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan.

Profetieën zullen verdwijnen,

klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –

want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind.

Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.

Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen,  
zoals ik zelf gekend ben.

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  
maar de grootste daarvan is de liefde.

## LIED 791: 1, 3, 4, 6 | Liefde, eenmaal uitgesproken

*tekst Sytze de Vries; melodie John Stainer*

- 1 Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw Woord van het begin,  
Liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.
- 3 Liefde luidt de Naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.
- 4 Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, -  
daarop hebt Gij ons gebouwd.
- 6 Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
Bron van liefde, Liefde zelf!

## OVERDENKING

## Lied | Ik blijf altijd aan je denken

uit 'Als ulinders spreken konden'; tekst Yvonne van Emmerik, melodie Kees Klein



Ik blijf al-tijd aan je den-ken:



Hoe je liep en hoe je lach-te,



hoe je keek. (hoe je keek.)



Ook je naam blijft al-tijd bij me



want van jou is er geen twee-de. (geen twee - de.)



En door steeds je naam te noe-men



zal ik jou nooit meer ver-ge-ten,



zal je niet voor-goed ver-dwij-nen,



ook al krijg ik nooit meer ant-woord.



Mijn ge-dach-ten la-ten jou niet in de steek.

herhaling van de eerste 5 regels:

Ik blijf altijd aan je denken:

Hoe je liep en hoe je lachte,

hoe je keek. (hoe je keek.)

Ook je naam blijft altijd bij me

want van jou is er geen tweede. (geen tweede.)



GEDICHT | Elke dag kom ik je tegen

Elke dag kom ik je tegen  
in mijn dromen  
in mijn hoofd  
in mijn hart.

Je bent nog zo dichtbij,  
dat ik je bijna voel.  
Liefde van binnenuit  
als troostende armen  
om me heen.



*naar een aquarel van  
Ruud Bartlema*

*'en God zal alle tranen van  
hun ogen afwissen.'  
(Openbaring 7: 17)*

## GEZONGEN VOORBEDE | Ik zal er zijn

*uit 'Gezangen voor Liturgie'; tekst Huub Oosterhuis, melodie Antoine Oomen*

Alle denkbare en ondenkbare levende zielen  
bevelen wij u aan.

Gij hebt u toch beschikbaar gesteld?  
Wij mochten u roepen hebt gij gezegd:  
Ik-zal-er-zijn als uw naam.

Verstaat gij ons nu wij u roepen?  
Ziet gij door onze gezichten heen  
tot in onze duistere verdeelde ziel,  
wij zijn de mens die gij gemaakt hebt.

Gij die gezegd hebt troost mijn volk:

Voor hen die eenzaam tegen de grond gaan,  
Voor hen die niets meer hebben dan ongeluk:  
Is er geen troost, geen woord dat redt?  
Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt.

Voor allen die om vrede roepen  
als om een onbestaanbaar geluk.  
Voor het bloed dat roept uit de aarde  
dat het vergeefs is vergoten.  
Voor hen die sprakeloos zijn  
of doodgemarteld, waar ter wereld niet?

En de doden vergaan in de aarde,  
verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar  
en allen die weg zijn gegaan zonder groet.

Wat heeft met hen gedaan  
Hij die nooit varen laat het werk van zijn handen?

Gij die in den beginne hebt geroepen:  
licht - en de duisternis vluchtte,  
dag - en de nacht kromp ineen,  
mensen - en uit het onbestaanbare werden wij mensen.

Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan,  
Gij die ons hart verwarmd hebt.

Grondvest opnieuw dit huis vol mensen,  
deze Aarde.

Tot vrede strekke ons uw Naam:  
Ik-zal-er-zijn.

## MOMENT VAN STILTE

## MEDEDELINGEN EN COLLECTE

### SLOTLIED 221 | Zo vriendelijk en veilig als het licht

*tekst Huub Oosterhuis, melodie Bernard Huijbers*

- 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.
- 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
- 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

## AFSLUITENDE WOORDEN

## ZEGEN LIED 430 | Met vrede gegroet

*tekst Sytze de Vries, melodie Willem Vogel*

vg: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;  
zegnene ons de grote NAAM!

Met vrede gegroet en gezegend met licht!



a: Met vre - de ge -groet en ge - ze - gend met licht!

vg: Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur voor hart en handen:

a: **Met vrede gegroet en gezegend met licht!**

vg: Voor wie zingen op Gods adem  
van de hoop die niet zal doven:

a: **Met vrede gegroet en gezegend met licht!**

vg: Voor wie roepen om vrede,  
van gerechtigheid dromen:

a: **Met vrede gegroet en gezegend met licht!**

vg: Voor wie wachten in vertrouwen  
dat de liefde zal blijven:

a: **Met vrede gegroet en gezegend met licht!**

vg: Het licht van Gods ogen gaat over U op!  
De zon van Zijn vrede als een nieuwe dag!

a: **Met vrede gegroet en gezegend met licht! (3x)**

## MUZIEK

*U bent van harte uitgenodigd om na te praten  
onder het genot van een kopje koffie of thee*